

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΑΣ

Κείμενο

Η ανιδιοτελής αγάπη σήμερα

Η Μπίνιαρη Ε. θίγει το θέμα της ανιδιοτελούς αγάπης στη σύγχρονη εποχή και κάνει λόγο για μια συναισθηματική επανάσταση της ανθρωπότητας. Το κείμενο αντλήθηκε από την ιστοσελίδα <https://enallaktikiagenda.gr/articles> στις 27.11.2020.

Σήμερα κάποιιοι από όλους εμάς είμαστε αρκετά ώριμοι, ώστε να παραδεχτούμε ότι ο τρόπος που (νομίζαμε πως) αγαπούσαμε ως τώρα δεν ήταν και τόσο ...ανιδιοτελής. Στην ουσία, δεν έχουμε ιδέα, σε παγκόσμιο επίπεδο, πώς είναι να αγαπάμε δίχως όρους. [...] Στην ουσία, είναι σα να αρχίσαμε τώρα να αναρωτιόμαστε για τα βαθύτερα νοήματα της αγάπης. Είναι σα να βρισκόμαστε μπροστά σε μια συναισθηματική ωρίμανση. Ή μήπως πρόκειται για μια πρωτοφανή συναισθηματική επανάσταση; [...]

Η συναισθηματική επανάσταση έγκειται στο γεγονός ότι παρά τις αντιξοότητες και τις αποτυχίες των ανθρώπων που πασχίζουν μόνο για την αγάπη, αυτοί εξακολουθούν να νικούν τον φόβο, τον θυμό, τον φθόνο, τη ζήλεια. Οι ψυχοθεραπείες πέφτουν βροχή, οι πνευματικές αναζητήσεις είναι πλέον κάτι που εύκολα συζητιέται ακόμα και σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι ανάμεσα σε άλλες συζητήσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ποδοσφαίρου και εκπτώσεων. Οι διάφορες σχολές ψυχολογίας είναι περισσότερες πια και από τις σχολές μαγειρικής παγκοσμίως.

Και από την άλλη, υπάρχει το αναγκαίο της υπόθεσης. Οι κλιματικές αλλαγές, η περιβαλλοντική μόλυνση, οι πόλεμοι χημικών, η λειψυδρία, οι ασθένειες του κορεσμού πχ η παχυσαρκία, οι καρδιακές παθήσεις, οι εθισμοί, αλλά και η λιμοκτονία ολόκληρων εθνών από την άλλη, ο ανελέητος σφαγιασμός και βασανισμός των ζώων, δεδομένα που έχουν ανοίξει την οπτική και τις καρδιές μας προς μια διαφορετική συναισθηματική προσέγγιση όλου του

κόσμου. Αυτή η συναισθηματική προσέγγιση είναι η ανιδιοτελής αγάπη, το να αγαπήσουμε πλέον όλο τον κόσμο σα να είναι δικός μας και να θέλουμε το καλό του. Και μέσα στον κόσμο συμπεριλαμβάνονται και οι καταστροφείς του. Πολιτικοί, διεφθαρμένοι, κακοί, ανελήθτοι, ανόητοι, άπληστοι... οι σκιές των εαυτών μας δηλαδή.

Σήμερα είναι προφανές πως ο κόσμος μέσα μας είναι το ίδιο άγριος, περίπλοκος και επικίνδυνος με τον κόσμο έξω μας. Όσο περισσότερο κοιτάμε μέσα μας και θεραπεύουμε τα τραύματα της ψυχής μας τόσο περισσότερο θεραπεύονται οι σχέσεις μας με τον κόσμο γύρω μας και... τόσο ο κόσμος γύρω μας θεραπεύεται.

ΘΕΜΑ2β

Να εντοπίσεις τέσσερα σημεία του κειμένου στα οποία η γλώσσα χρησιμοποιείται μεταφορικά - συνυποδηλωτικά. (μονάδες 8) Τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη γλωσσική επιλογή; (μονάδες 2)

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ3

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείς στην τάξη σου εντάσεις ανάμεσα σε συμμαθητές σου, αλλά και ανάμεσα στους μαθητές και τους καθηγητές. Αποφασίζεις να συντάξεις επιστολή 250 - 300 λέξεων με αποδέκτες τους συμμαθητές και τους καθηγητές σου, στην οποία παρουσιάζεις την αξία του συναισθήματος της αγάπης και τις θετικές επιδράσεις που μπορεί να έχει αυτή μέσα στην σχολική κοινότητα.

Μονάδες 40